

**Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,
maar de goddelozen zullen goddeloos handelen,
en geen der goddelozen zal het verstaan,
maar de verstandigen zullen het verstaan.**

Daniel 12

Deel 3

Verborggen & verzegeld tot de eindtijd

De epiloog

De 'belofte' van dood & opstanding in Genesis

“En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

(Gen.2:16,17)

“Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft.

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Gen.3:14-15)

- De slang heeft de eerste mens verleid tot zonde en afvalligheid met de dood tot gevolg
- De slang is vervloekt ➡ veroordeeld tot de vernedering om eeuwig ‘stof’ te eten
- Het zaad van Eva zal de slang zijn macht **definitief** verbreken ➡ **OMMEKEER: LEVEN**

“En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden.”

(Gen.3:20)

De 'belofte' van dood & opstanding in Genesis

“En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

(Gen.2:16,17)

“Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft.

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Gen.3:14-15)

- Een beslissende confrontatie → **zaad slang** ↔ **zaad van Eva** → **VERLOSSING**
- Here God en het zaad van de vrouw ↔ De slang en het 'slangenzaad'

De engelenvorst Michael & de opstanding

Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad, maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt.

Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

(11:45-12:2)

➤ Michael de engelenvorst zal optreden ten behoeve van Gods volk ➡ DE ONTKOMING

De engelenvorst Michael & de opstanding

“Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere.

Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht,”

(Dan.7:19-21)

“...uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen.

Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten

te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen,

en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde.”

(Dan.7:24-26)

Het zaad van de vrouw overwint de slang

“En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde.

En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.”

(Opb.12:1-5)

- **1^E teken van grote betekenis:** Een vrouw die op het punt staat een kind te baren

Jozefs 2^e droom

“(Jozef:) zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. (Jakob:) Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen?” (Gen.37:9,10)

- **Jakob & Rachel en de stamvaders**  **heersende lichten aan de hemel** (Gen.1:16)

Het zaad van de vrouw overwint de slang

“En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde.

En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.”

(Opb.12:1-5)

Jozefs 2^e droom

“(Jozef:) zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. (Jakob:) Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen?” (Gen.37:9,10)

- Zonen van de belofte (Israël) zullen **heersen over de aarde** ➡ buigen allen voor Jozef
- Het kind dat geboren zal worden is groter dan Jozef: **de Redder & Hoop van de wereld**

Het zaad van de vrouw overwint de slang

“En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.”

(Opb.12:1-5)

“Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter Sions, als een barendende; want thans zult gij uittrekken uit de stad en verblijven op het veld, en gij zult naar Babel komen.

En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft.”

(Micha 4:10; 5:1,2)

➤ **Israël zal blijkbaar in ballingschap blijven tot het (konings)kind geboren is in Bethlehem**

Het zaad van de vrouw overwint de slang

“En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.”

(Opb.12:1-5)

“Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, en Hij zal vrede zijn.” (Micha 5:4)

- De geboorte v/h kind ➡ vervulling van OT. verwachtingen: **verlossing, heerschappij**
- **Genesis 3:15** ➡ Eva brengt in barenspijnen het zaad voort dat de slang vermorzelt

Het zaad van de vrouw overwint de slang

“En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.”

(Opb.12:1-5)

- **2^e teken in de hemel: de grote rode draak wil het ‘pasgeboren kind’ verslinden**
- **7 koppen ➡ wereldwijde macht, 10 horens ➡ ‘toebedeelde’ koninklijke macht**
- **7 diademen of kronen ➡ heeft zichzelf gekroond als ‘de koning der koningen’ (wetteloze)**
- **Vuurrood: de mensenmoordenaar van het begin, vervolger van de rechtvaardigen**
- **Hij heeft slechts één doel: de geboorte van het zaad van de vrouw voorkomen**

Het zaad van de vrouw overwint de slang

“En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde.

En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.”

(Opb.12:1-5)

➤ De ‘grote’ draak ➡ Farao, zeemonster van de Nijl, verslinder van kinderen

“Spreek en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, Ik zal u, Farao, koning van Egypte! gij machtig monster, dat ligt te midden van uw Nijlarmen, dat zegt: van mij zijn mijn Nijlarmen, zelf heb ik ze voor mij gemaakt.” (Ezech.29:3)

➤ De grote draak is het **hoofd & representant** van alle boosaardige koninkrijken

Het zaad van de vrouw overwint de slang

“En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde.

En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.”

(Opb.12:1-5)

- De draak ➡ uitroeiingsprogramma voleindigen door de beloofde Messias om te brengen
- Een barendende vrouw, een pasgeboren kind is zonder verweer tegen dit gigantisch monster...
- Alle hoop lijkt verloren, de tegenstander kan in principe niet meer verliezen

Het zaad van de vrouw overwint de slang

“En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde.

En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf;
en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.”

(Opb.12:1-5)

De ware identiteit van het mannelijke kind

“Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit.

Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.” (Psalm 2:7-9)

- Het kind wordt gedood, de tegenstander lijkt gewonnen, **maar dan is er de opstanding**
- Satan trekt ten strijde als een grote draak en wordt verslagen door een baby...

Het zaad van de vrouw overwint de slang

“En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen.

En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde.

En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.”

(Opb.12:1-5)

➤ **De profetie van Psalm 2 wordt vervuld in Jezus' opstanding en hemelvaart**

➤ De 'geboorte' van het kind  geboorte in Bethlehem  **OPSTANDING & HEMELVAART**

“...Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen.” (Kol.1:18)

➤ **Zoals het grote monster van de Nijl eertijds verslagen werd, zo is nu de draak verslagen**

In de woestijn: bescherming & beproeving

“En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat men haar twaalfhonderdenzestig dagen voedde.

En er kwam oorlog in de hemel: Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog en zijn engelen;

en hij was niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.” (Opb.12:6-9)

- Na ‘**de nieuwe exodus**’ naar de woestijn ➡ **vreemdelingschap & doortocht**
- In de woestijn geniet de vrouw **Gods bescherming** & water uit de Rots, hemels manna
- De wildernis zelf biedt geen bescherming, het is juist een **plaats van beproeving**
- De beproeving, de doortocht, duurt **1260 dagen of tijd, tijden en een halve tijd**

**De overwinning & heerschappij van het kind in de troon...
heeft grote gevolgen in de hemel**

De misleider & aanklager wordt neergeworpen

“En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat men haar twaalfhonderdenzestig dagen voedde.

En er kwam oorlog in de hemel: Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog en zijn engelen;

en hij was niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.” (Opb.12:6-9)

- Michaël, beschermers van Gods volk voert nu oorlog met de draak, **is sterker en overwint**
- Deze overwinning redt Gods volk van de totale ondergang, **de macht is verbroken**
- Hij die de sterren ter aarde wierp, wordt nu zelf op de aarde neergeworpen

De misleider & aanklager wordt neergeworpen

“En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is de behoudenis gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God aanklaagde, is neergeworpen.

En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe.

Daarom weest vrolijk, hemelen en die daarin woont. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft.”

(Opb.12:10-12)

- **‘Het lied’ verklaart de gevolgen van de overwinning op de satan in de hemel**
- De langverwachte behoudenis, het koninkrijk van God, de heerschappij van de Messias
- Het gevolg ➡ Hij die misleidt, daarna aanklaagt en de dood eist ➡ **MONDDOOD**
- Overwinnaars: schuilen achter het bloed, belijden Jezus als Heer, hebben hun leven niet lief
- Dit alles moet ons verzekeren dat satan een verslagen vijand is, *ondanks onze ervaring*

De toorn van de draak & vervolging van de vrouw

“En toen de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die de mannelijke zoon geboort had.

En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

En de slang wierp achter de vrouw water uit zijn mond als een rivier, om haar door de rivier te laten meesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond geworpen had.

En de draak werd toornig op de vrouw en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, hen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;” (Opb.12:13-17)