

# De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



Leven tussen vroeger & wat komen gaat:  
Het Koninkrijk van God

Waar het boek 'Handelingen' voor bekend staat:

## Gemeentewerking

- ❖ Gemeentepraktijk & Werking
- ❖ Verantwoordelijkheid & Functie Gemeenteleiding
- ❖ Evangelisatiemethoden & Zendingstrategie

## Discussieonderwerpen

- ❖ Volwassendoop versus kinderdoop
- ❖ Doop met de Heilige Geest & 2<sup>e</sup> zegening
- ❖ Spreken in tongen & Genezingen

Populair boek in de zoektocht naar antwoorden...

***Heeft Lukas dit boek met deze bedoelingen geschreven?***

## Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Met welke bedoeling is Lukas aan dit schrijfproject begonnen?

“Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, ons hebben overgeleverd, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het in geregelde orde aan u te schrijven, hoogedele Theofilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen.” (Lk.1:1-4)

### Het wat en waarom van het Lukas evangelie & de Handelingen

- **WAT?** ➡ Een verhaal over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben
- **WAAROM?** ➡ Opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen

Lukas' schrijfproject is tot opbouw van gelovigen en vertelt hoe Gods plan dat in Jezus in vervulling gaat, zich verder ontvouwt in de geschiedenis van de vroege kerk.

## Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Een overzicht in vogelvlucht: leven in spannende tijden!

- ❖ **Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God**
- ❖ **De hoop van Israël: De opstanding & de laatste dagen**
- ❖ **Israël & heidenen: Het Koninkrijk en Gods herstelbeloften**
- ❖ **De belofte van de Vader: De gave van de Heilige Geest**
- ❖ **Het einde van een tijdsvak: Het tempelsysteem en zijn leiders**
- ❖ **Het einde van een tijdsvak: De Wet oefent niet langer het rechtstreekse gezag uit over Gods volk**

# Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

## 1. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God

### Gods Soevereiniteit & de geschiedenis

- God heeft Israëls geschiedenis geleid en de huidige ontwikkelingen zijn het vervolghet verhaal
- Lukas is overtuigd dat **Gods doel** tot uitvoering komt in de verhaalde gebeurtenissen
- De **INVALSHOEK** om Lukas te lezen ➔ God & zijn bedoelingen ➔ **verzekering**
- Hd.13:17-41 ➔ Jezus ➔ 'vervuller' beloften aan David ➔ sleutel tot Israëls toekomst
- Hd.13: Het patroon ➔ Gods voorzienigheid & trouw aan zijn volk ➔ ➔ ➔
- **Het meest opvallende 'werk van God' in het boek** ➔ **AANNAME HEIDENEN**
- **Aanname heidenen** ➔ **GODS WERK** ➔ **Cornelius & huis** ➔ Hd.10&11

# Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

## 1. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God

### Gods Soevereiniteit & het Koninkrijk van God

- 'Het Koninkrijk van God' ➤✗ Gods soevereine, universele heerschappij
- Als Schepper heerst God over al wat leeft ➤✗ **algemene erkenning & onderwerping**
- Het OT voorziet een dag waarop Gods heerschappij beantwoordt aan zijn reddingsplan
- De dag ➡ vijanden God & volk verslagen ➡ Gods volk geniet de volle zegen
- 'Koninkrijk van God' ➡ Gods heerschappij tot behoudenis ➡ voleinding reddingsplan
- Dit Koninkrijk moet je 'ontvangen' of 'binnengaan' ➡ **geen automatische deelname!**

Lukas belicht in zijn verhaalde gebeurtenissen de voortgaande oprichting van Gods heerschappij tot behoudenis onder aanhoudende tegenstand

## Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

### 1. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God

#### Gods Soevereiniteit & het Koninkrijk van God

Met Jezus bediening start de aanvang van Gods Koninkrijk tot behoudenis

"...Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden. En Hij predikte in de synagogen van Judea." (Lk.4:43)

"Hij nu riep de twaalf samen en gaf hun kracht en macht over alle demonen en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het koninkrijk van God te prediken..." (9:1,2)

"De wet en de profeten zijn tot op Johannes; sindsdien wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd en ieder dringt er met geweld binnen." (16:16)

- 'evangelie van het Koninkrijk van God' ➡ beknopte omschrijving v/h 'vervolghet verhaal'
- Het evangelie van het Koninkrijk van God kondigt een nieuw begin aan, een nieuwe tijd

## Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

### 1. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God

#### Gods Soevereiniteit & het Koninkrijk van God

Met Jezus bediening start de aanvang van Gods Koninkrijk tot behoudenis

“Als Ik echter door de vinger van God de demonen uitdrijf,  
dan is het koninkrijk van God tot u gekomen.” (11:20)

“Toen Hem nu gevraagd werd door de farizeeën: Wanneer komt het koninkrijk van God?  
antwoordde Hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze; en men  
zal ook niet zeggen: Zie, hier, of: daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u.  
(17:20,21)

- **Met de aanwezigheid van de Koning IS het Koninkrijk voor hun ogen vertegenwoordigd**
- **Binnengaan in het Koninkrijk is NU mogelijk, door de juiste respons op Jezus aanwezigheid**
- **Lukas schenkt veel aandacht aan de reactie van hen die het Koninkrijk zullen ingaan**



## Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

### Het einde van de reis naar Jeruzalem & Gods Koninkrijk

Lukas 18:9 – 19:10

- **De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar** (Lk.18:9-14)
  - **Kinderen worden bij Jezus gebracht** (Lk.18:15-17)
  - **De rijke overste** (Lk.18:18-30)
  - **Aankondiging van Jezus overlevering, dood en opstanding** (Lk.18:31-34)
  - **Genezing van de blinde bedelaar bij Jericho** (Lk.18:35-43)
  - **Geschiedenis van Zacheüs de oppertollenaar** (Lk.19:1-10)
- **Geen opeenvolging van willekeurige gebeurtenissen uit Jezus' leven!**

## Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

### Het einde van de reis naar Jeruzalem & Gods Koninkrijk

Lukas 18:9 – 19:10

➤ Een variëteit aan 'uitdrukkingen' benadrukken het resultaat van de reactie

"Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling met de ander," (vers 14)

"...wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan." (vers 17)

"Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven?" (vers 18)

"Voorwaar, Ik zeg u, dat er niemand is die zijn huis, vrouw, broers, ouders of kinderen heeft verlaten ter wille van het koninkrijk van God, die niet veelvoudig ontvangt in deze tijd, en in de toekomstige eeuw het eeuwige leven." (vers 29)

"O God, wees mij, de zondaar, genadig!" (vers 13)

"En hij riep de woorden: Jezus, Zoon van David, erbarm U over mij!" (vers 38)

"Zij nu die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan behouden worden?" (vers 26)

En Jezus zei tot hem: Zie weer! Uw geloof heeft u behouden" (vers 42)

"Vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden." (19:9-10)

## Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

### Het einde van de reis naar Jeruzalem & Gods Koninkrijk

Lukas 18:9 – 19:10

➤ Een variëteit aan 'uitdrukkingen' beschrijven de vereiste respons om in te gaan

"De tollenaar echter bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig!

Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling met de ander; want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd."  
(vers 14)

"Jezus echter riep hen bij Zich en zei: Laat de kinderen bij Mij komen en verhindert ze niet, want van de zodanigen is het koninkrijk van God." (vers 16)

"En hij riep de woorden: Jezus, Zoon van David, erbarm U over mij! En zij die vooraan liepen, waarschuwdem hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U over mij!  
(vers 38-39)

"Hoe moeilijk gaan zij die vermogen hebben, het koninkrijk van God binnen." (vers 24)

➤ **karakter:** nederige erkenning, volkomen vertrouwen & overgave, loslaten & opgeven

## Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

### Het einde van de reis naar Jeruzalem & Gods Koninkrijk

Lukas 18:9 – 19:10

- Telkens is het **Jezus** die de ‘*gepaste reactie*’ bepaalt en tot wie zij ook gericht wordt!
- Zij die gepast reageren ➡ komen tot Hem, (vers 16)  
aanroepen Hem, (vers 38)  
geloven in Hem, (vers 41)  
volgen Hem, (vers 42)  
ontvangen Hem met blijdschap (19:6)

## Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

### Het einde van de reis naar Jeruzalem & Gods Koninkrijk

Lukas 18:9 – 19:10

- **De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar** (Lk.18:9-14)
  - **Kinderen worden bij Jezus gebracht** (Lk.18:15-17)
  - **De rijke overste** (Lk.18:18-30)
  - **Aankondiging van Jezus overlevering, dood en opstanding** (Lk.18:31-34)
  - **Genezing van de blinde bedelaar bij Jericho** (Lk.18:35-43)
  - **Geschiedenis van Zacheüs de oppertollenaar** (Lk.19:1-10)
- Let op de parallellen tussen De rijke overste, en Zacheüs de oppertollenaar (rijkdom, behoudenis)