

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



De hoop van Israel
De opstanding & het aanbreken van de laatste dagen

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Mannen van Israel, waarom verwondert u zich hierover, of wat staart u ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen?

De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaders, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten. U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken; de Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.

En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen.

En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden.

Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van Jahweh en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot

(na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaders heeft gemaakt, toen Hij tot Abraham zei: 'En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden'.

Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen.

(Hd.3:12-26)

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

“Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,
opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,
die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen,
waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.”
Mozes heeft immers gezegd: ‘Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk’. En ook alle profeten,
van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.
(Hd.3:19-24)

Met de uitstorting van de H. Geest, (20-21)

- zijn de vernieuwende ‘**tijden van verkwikking**’ begonnen die ‘**het herstel van alle dingen**’ *inleiden*,
- **waarna** Messias Jezus in heerlijkheid zal verschijnen en de voleinding aanbreekt. Een nieuwe schepping waar gerechtigheid woont.

Dit heeft God door de mond van zijn heilige profeten gesproken van oudsher...

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,
opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,
die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen,
waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher."
Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten,
van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.
(Hd.3:19-24)

De tijden van de verkwikking: een voorsmaak van de toekomstige dag

➤ **Volkomen vergeving** ➡ onder berouw & bekering Gods 'verhoogde dienaar' erkennen

"Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, verstrooit. Daarom zeg Ik u:
elke zonde en lastering zal de mensen worden vergeven; maar de lastering van de Geest zal niet worden
vergeven. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem worden vergeven;
maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet worden vergeven,
niet in deze eeuw en niet in de toekomstige." (Mt.12:30-32)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher." Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. (Hd.3:19-24)

De tijden van de verkwikking: een voorsmaak van de toekomstige dag

- **Volkomen vergeving** ➡ onder berouw & bekering Gods 'verhoogde dienaar' erkennen
- **Eindtijdkarakter**: vergeving is nieuw & beslissend ➡ **Tijden van 'verkwikking'**
- De 'zegeningen van de toekomstige dag' kunnen nu in beginsel genoten worden
- **Volkomen vergeving - gave van de Geest** (innertijke vernieuwing) - onderpand v/h komende erfdeel

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,
opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,

die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen,
waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher."

Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten,
van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

(Hd.3:19-24)

Messias Jezus moet in de hemel opgenomen worden tot op de bestemde tijd

- De komst v/d Geest garandeert HET ERFDEEL voor Gods kinderen in de NIEUWE SCHEPPING
- De komst van de Geest creëert hoopvolle verwachting: **het einde is nabij!**
- Nu kan met grote verwachting uitgezien worden naar de verschijning van Messias Jezus!
- **Jezus' verhoging in de troon vormt een belangrijk onderdeel van Gods herstelplan**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,
opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,

die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen,
waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher."

Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten,
van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

(Hd.3:19-24)

De tijd van het herstel van alle dingen

- De tijd van het herstel van alle dingen → het universele herstel van de gehele schepping
- Het is de tijd dat de gebroken schepping hersteld & gereinigd wordt en tot volheid komt
- Het is de tijd dat *door* het **Messiaanse herstel** van Israël → **ZEGEN VAN ABRAHAM**
- Abrahams zegen komt nu door 'het herstelde Israël' tot de volken: **'tijden van de volken'**

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Mozes heeft immers gezegd:

'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken;
en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk.'
En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,
hebben ook deze dagen aangekondigd.'"

(Hd.3:22-24)

Jezus DE profeet als Mozes

"Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal Jahweh, uw God, voor u doen opstaan;
naar Hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van Jahweh, uw God,
bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei:
Ik wil de stem van Jahweh, mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien,
anders zal ik sterven.

Toen zei Jahweh tegen mij: Het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een Profeet voor hen doen
opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven,
en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. En met de man die niet naar Mijn woorden luistert,
die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ik zal rekenschap van hem eisen." (Dt.18:15-19)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Mozes heeft immers gezegd:

'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken;
en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk.'
En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,
hebben ook deze dagen aangekondigd."

(Hd.3:22-24)

Jezus DE profeet als Mozes

"En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die Jahweh kende van
aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen en wonderen waarmee Jahweh
hem gezonden had om die in het land Egypte te doen bij de farao,
bij al zijn dienaren en bij heel zijn land; en met heel de sterke hand en met
alle grote ontzagwekkende daden, die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte."

(Dt.34:10-12)

➤ Na Mozes was er **een opeenvolging van profeten**, *maar geen profeet als Mozes meer...*

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Mozes heeft immers gezegd:

'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken;
en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'.
En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,
hebben ook deze dagen aangekondigd.'"

(Hd.3:22-24)

Jezus DE profeet als Mozes

" En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die Jahweh kende van
aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen en wonderen waarmee Jahweh
hem gezonden had om die in het land Egypte te doen bij de farao,
bij al zijn dienaren en bij heel zijn land; en met heel de sterke hand en met
alle grote ontzagwekkende daden, die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte."

(Dt.18:15-19)

➤ Joden & Samaritanen ➡ **Profeet - Koning** ↔ **Profeet - Wetgever** in de eindtijd

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.
(Hd.3:19-24)

Jezus DE profeet als Mozes

"Toen nu de mensen het teken hadden gezien dat Jezus had gedaan, zeiden zij: Deze is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen." (Jh.6:14)

"Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Sommigen dan uit de menigte die deze woorden hoorden, zeiden: Deze is waarlijk de profeet." (Jh.7:40)

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Mozes heeft immers gezegd:

'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken;
en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk.'
En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,
hebben ook deze dagen aangekondigd.'"

(Hd.3:22-24)

Jezus DE profeet als Mozes

"Deze Mozes, die zij hadden verloochend door te zeggen: Wie heeft u tot overste en rechter aangesteld? -deze heeft God en als overste en als verlosser gezonden door de hand van de engel die hem was verschenen in de braamstruik. Deze heeft hen uitgeleid onder het doen van wonderen en tekenen in Egypteland, in de Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar lang.

Dit is de Mozes die tot de zonen van Israel heeft gezegd:

'Een profeet zal God u verwekken uit uw broeders, zoals Hij mij verwekte.'
Dit is degene die in de vergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de berg Sinai,
en met onze vaders; die levende woorden ontving om ze ons te geven."

(Hd.7:35-38)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Mozes heeft immers gezegd:

'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken;
en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'.
En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,
hebben ook deze dagen aangekondigd.

(Hd.3:22-24)

Jezus DE profeet als Mozes

- Jezus is DE 'profeet- koning' van de eindtijd, *naar het model van Mozes*
- Jezus zal *volkomen* de wil van God openbaren & verkondigen
- Jezus zal Gods volk *definitief* verlossen door een *nieuwe exodus*
- Israël in ballingschap aan 'de rand' ➡ *nieuwe exodus, nieuw verbond, nieuwe Wet*
- De opgestane Jezus staat nu centraal in die 'nieuwe gemeenschap' *en niet de Wet*
- Wie NU naar Hem, de nieuwe Mozes 'hoort' ➡ het ware 'herstelde' Israël

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Mozes heeft immers gezegd:

'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken;
en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'.
En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,
hebben ook deze dagen aangekondigd.

(Hd.3:22-24)

Jezus DE profeet als Mozes

Is er een passage in Lukas die Jezus openbaart als de nieuwe Mozes?

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

Jezus DE profeet als Mozes

"Het gebeurde nu ongeveer acht dagen na deze woorden, dat Hij Petrus, Johannes en Jakobus meenam en op de berg klom om te bidden.

En terwijl Hij bad, werd het uiterlijk van zijn gezicht anders en zijn kleding werd lichtend wit.

En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn uitgang (exodus) spraken die Hij zou volbrengen in Jeruzalem.

Petrus nu en zij die bij Hem waren, waren door slaap overmand; toen zij nu ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid, en de twee mannen die bij Hem stonden.

En het gebeurde, toen zij van Hem scheidden, dat Petrus tot Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia

- zonder te weten wat hij zei. Toen hij nu dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen,
 - en zij werden bang toen zij de wolk ingingen.

En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Deze is mijn uitverkoren Zoon, hoort Hem!!

En terwijl de stem kwam, werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen en vertelden niemand in die dagen iets van wat zij hadden gezien." (Lk.9:28-36)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Mozes heeft immers gezegd:

'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken;
en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'.
En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,
hebben ook deze dagen aangekondigd.

(Hd.3:22-24)

Hoe kon Samuel al in zijn dagen een eindtijdperspectief aankondigen?

" Jahweh heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht,
en Jahweh heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk,.. " (1Sam.13:14)

"Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers.
En de Geest van Jahweh greep David vanaf die dag aan." (1Sam.16:13)

" Want Jahweh heeft gedaan zoals Hij door mijn dienst gesproken heeft:
Hij heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd en dat aan uw naaste gegeven, aan David."
(1Sam.28:17)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Mozes heeft immers gezegd:

'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken;
en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'.
En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,
hebben ook deze dagen aangekondigd.

(Hd.3:22-24)

Het model van het koningschap dat Gods bedoelingen zou vervullen

" Zie, Jahweh heeft een koning over u aangesteld. Als u dan maar Jahweh vreest, Hem dient,
naar Zijn stem luistert en het bevel van Jahweh niet ongehoorzaam bent!

Dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal, veilig zijn achter Jahweh uw God."

(1Sam.12:13-15)

- Samuel had de supervisie tijdens het proces dat leidde tot de aanstelling van David & huis
- David, het model van koningschap ➡ de *definitieve* verlossing & volle zegen voor Israël

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaders heeft gemaakt, toen Hij tot Abraham zei: 'En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden'. Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen."

(Hd.3:25,26)

De beloofde zegen aan Abraham voor het volk & volken is gekomen!

- Het Joodse volk ➡ zij die Abrahams nageslacht gunstig gezind zijn ➡ zegen ontvangen!

Maar dit is niet de weg & vervulling van de beloften volgens Petrus...

- 'zonen van de profeten' ➡ vanwege hun voorgeschiedenis ➡ 'begunstigden' v/d belofte
- Het zaad door/in wie de belofte in vervulling gaat ➡ de 'opgestane' Knecht van Jahweh!

"Aan Abraham nu werden de beloften gedaan en aan zijn zaad; Hij zegt niet: 'En aan de zaden', als van velen, maar als van een: 'En aan uw zaad', dat is Christus." (Gal.3:16)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn,
zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht,
niet alleen dat wat uit de wet is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is,
die een vader is van ons allen

(zoals geschreven staat: 'Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld') voor het aangezicht van God
die hij geloofde -die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn-,
die tegen hoop op hoop heeft geloofd, opdat hij een vader van vele volken zou worden,
volgens wat gezegd was: 'Zo zal uw nageslacht zijn'.

En niet zwak in het geloof lette hij niet op zijn eigen al afgestorven lichaam, daar hij ongeveer honderd jaar
oud was, en niet op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sara; en hij twijfelde niet aan de
belofte van God door het ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf
en ten volle verzekerd was, dat wat Hij beloofd heeft, Hij ook machtig is te doen.

Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend.

Het is echter niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem werd toegerekend,
maar ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend,
ons die geloven in Hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt,
die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. (Rm.4:16-28)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaders heeft gemaakt, toen Hij tot Abraham zei: 'En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden'. Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen."

(Hd.3:25,26)

De beloofde zegen aan Abraham voor het volk & volken is gekomen!

- Het Joodse volk ➡ zij die Abrahams nageslacht gunstig gezind zijn ➡ zegen ontvangen!

Maar dit is niet de weg & vervulling van de beloften volgens Petrus...

- 'zonen van de profeten' ➡ vanwege hun voorgeschiedenis ➡ 'begunstigden' v/d belofte
- Het zaad door/in wie de belofte in vervulling gaat ➡ de 'opgestane' Knecht van Jahweh!

"Aan Abraham nu werden de beloften gedaan en aan zijn zaad; Hij zegt niet: 'En aan de zaden', als van velen, maar als van een: 'En aan uw zaad', dat is Christus." (Gal.3:16)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin en een van de vrije.

Maar die van de slavin was naar het vlees geboren en die van de vrije door de belofte.

Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want dit zijn twee verbonden:

het een van de berg Sinai die tot slavernij baart, dat is Hagar.

Hagar nu is de berg Sinai in Arabië en komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem,

want dit is in slavernij met haar kinderen;

maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is onze moeder.

Want er staat geschreven: 'Wees vrolijk, onvruchtbare die niet baart, barst los en juich, u die geen barensweeën hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan van haar die een man heeft'.

U echter, broeders, bent kinderen van de belofte naar het voorbeeld van Izaak."

(Gal.4:22-28)

- Sarah, Rebecca, Rachel waren allen *onvruchtbaar*, maar verkregen 'zonen' door **Gods tussenkomst**
- Zo zal naar de belofte de hemelse moederstad, Jeruzalem bevolkt zijn ➡ 'zonen' door God verwekt

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.

Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.

Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt; breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt Jahweh.

Maak de plaats voor uw tent wijd, en men spanne de kleden uwer woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast.

Want naar rechts en links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken."

(Jes.53:10 -54:3)

- De vervloekte, onvruchtbare stad heeft gebaard ➡ de 'opgestane' knecht van Jahweh'
- De miraculeuze 'geboorte' van een volk, de bewoners van het 'nieuwe' Jeruzalem

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die Jahweh zoekt.

Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt;
aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u baarde;

want Ik riep hem als eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem.

Want Jahweh troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof van Jahweh; blijdschap en vreugde zullen gevonden worden, loflied en geklank van gezang.

Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij.

Want een wet zal van Mij uitgaan en mijn recht zal Ik stellen tot een licht der volken.

Mijn zege is nabij, mijn heil treedt te voorschijn, en mijn armen zullen de volken richten;
op Mij zullen de kustlanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen.

(Jes.51:1-5)

"Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.

Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde."

(Jes.49:6)

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



De hoop van Israel
De opstanding & het aanbreken van de laatste dagen