

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



De belofte van de Vader
De gave van de Heilige Geest

Inleiding: De profetische hoop van de Geest

Overzicht doorheen het OT:

- ❖ De Heilige Geest en de individuele gelovige
- ❖ De Heilige Geest en het volk van God
- ❖ De Heilige Geest en de belofte van het herstel

Even recapituleren...

- In het OT zijn mensen met 'geesteservaringen' *eerder uitzondering dan regel*
- **Alleen** leidinggevenden; vaklui, aanvoerders, levieten, priesters, koningen & profeten
- De Geest onderscheidt en bekrachtigt hen voor *een specifieke bediening/opdracht*
- Niemand van hen kent 'bestendig' de aanwezigheid van de Geest

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Inleiding: De profetische hoop van de Geest

Overzicht doorheen het OT:

- ❖ De Heilige Geest en de individuele gelovige
- ❖ De Heilige Geest en het volk van God
- ❖ De Heilige Geest en de belofte van het herstel

Even recapituleren...

- In het OT woont Jahweh *door zijn Geest* in de tabernakel/tempel onder zijn volk
- Gods aanwezigheid in de Geest; *onderwijst , vermaant, bewaart en heiligt hen*
- Gods Geest manifesteert zich onder het verbondsvolk in de wolkkolom & vuurkolom

Inleiding: De profetische hoop van de Geest

Overzicht doorheen het OT:

- ❖ De Heilige Geest en de individuele gelovige
- ❖ De Heilige Geest en het volk van God
- ❖ De Heilige Geest en de belofte van het herstel

Gods volk verbreekt het verbond, met dramatische gevolgen...

- ❖ De Heerlijkheid verlaat de tempel & geeft zijn woonplaats op
- ❖ Het volk wordt overgegeven en in ballingschap geleid

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

“ Zie, er komen dagen, spreekt Jahweh, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden
Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt Jahweh.

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt Jahweh:
Ik zal Mijn wet (Torah) in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.

Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen:

Ken Jahweh, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt Jahweh. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.”

(Jer.31:31-34)

- Het nieuwe verbond met Gods volk zal ***totaal*** anders zijn *dan het oude verbond*
- De 2 stenen tafelen met de 10 woorden ➡ **ark v/h verbond** ➡ **Gods woonplaats**

“En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt Jahweh, dan zal men niet meer zeggen: de ark van het verbond van Jahweh.

Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien.

Zij zal niet opnieuw gemaakt worden.” (Jer.3:16)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

“ Zie, er komen dagen, spreekt Jahweh, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vadersen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden
Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt Jahweh.
Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt Jahweh:
Ik zal Mijn wet (Torah) in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.
Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen:
Ken Jahweh, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe,
spreekt Jahweh. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.”
(Jer.31:31-34)

- Het nieuwe verbond met Gods volk zal *totaal* anders zijn *dan het oude verbond*
- De ‘Torah’ zal een ‘nieuw medium’ en een ‘nieuwe thuis’ hebben!
- **NIEUW MEDIUM** → ~~stenen tabletten~~ → **binnenste/hart van Gods mensen**
- **NIEUWE THUIS** → ~~de ark in de tempel~~ → **‘huizen’ onder Gods volk**

De Heilige Geest en de belofte van herstel

“ Zie, er komen dagen, spreekt Jahweh, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vadersen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden
Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt Jahweh.

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt Jahweh:
Ik zal Mijn wet (Torah) in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.

Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen:

Ken Jahweh, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt Jahweh. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.”

(Jer.31:31-34)

➤ Het nieuwe verbond met Gods volk zal *totaal* anders zijn *dan het oude verbond*

Drie ingrijpende veranderingen in deze ‘setting’:

- Jahweh zal hun God zijn, zij zijn volk, *naar de volle betekenis* (vers 33)
- **Geen onderwijs** tot het kennen van Jahweh *via tussenpersonen* (vers 34)
- ongerechtigheid vergeven, *zonde wordt niet meer herinnerd* (vers 34)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

“ Zie, er komen dagen, spreekt Jahweh, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt Jahweh.

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt Jahweh: Ik zal Mijn wet (Torah) in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.

Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen:

Ken Jahweh, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt Jahweh. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.”

(Jer.31:31-34)

➤ Het nieuwe verbond met Gods volk zal *totaal* anders zijn *dan het oude verbond*

Drie ingrijpende consequenties in deze ‘setting’:

- **Bemiddelend Levitische priesterschap is overbodig**, *directe toegang tot God*
- **Afschriften & middelaars gepasseerd**, *onbeperkte toegang tot Gods ‘Torah’*
- **Het ononderbroken offersysteem is overbodig**, *onnodig actie te ondernemen*

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

“ Zie, er komen dagen, spreekt Jahweh, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden
Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt Jahweh.

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt Jahweh:
Ik zal Mijn wet (Torah) in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.

Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen:

Ken Jahweh, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt Jahweh. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.”

(Jer.31:31-34)

➤ Het nieuwe verbond met Gods volk zal *totaal* anders zijn *dan het oude verbond*

Drie ingrijpende veranderingen in de praktijk:

- “Ik heb u geschreven kinderen, omdat u de Vader kent “ (1Jh.2:13, 3:24)
- “U hebt niet nodig dat iemand u leert, maar zoals zijn zalving u over alles leert.” (1Jh.2:20,27)
- “Ik schrijf u kinderen, omdat u de zonden vergeven zijn ter wille van zijn Naam” (1Jh.2:12)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

“ Zie, er komen dagen, spreekt Jahweh, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden
Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt Jahweh.

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt Jahweh:
Ik zal Mijn wet (Torah) in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.

Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen:

Ken Jahweh, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt Jahweh. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.”

(Jer.31:31-34)

➤ Het nieuwe verbond met Gods volk zal ***totaal*** anders zijn *dan het oude verbond*

Gods volk gaat de functie & plaats van de tempel definitief vervullen

➤ Voortgang met het ‘oude verbond’ ➡ de activiteit v/d Geest onder Gods volk

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

“ Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw ‘midden’ geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw ‘midden’ geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.”
(Ezech.36:25-27)

- Ezechiël profeteert dat Jahweh *zijn Geest terug in ‘hun midden’ zal plaatsen*
- *In de context - de heerlijkheid had de tempel verlaten- ➡ TERUGKEER tot tempel?*

“Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn woonplaats zal ‘over’ hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor Mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik Jahweh ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig (bestendig?) in hun midden zal zijn.”
(Ezech.37:26-28)

- Een terugkeer van de Geest tot de tempel in het *wederopgebouwde Jeruzalem?*

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

“ Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw ‘midden’ geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw ‘midden’ geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.”
(Ezech.36:25-27)

- Ezechiël profeteert dat Jahweh *zijn Geest terug in ‘hun midden’ zal plaatsen*
- *In de context - de heerlijkheid had de tempel verlaten- ➡ TERUGKEER tot tempel?*

“En de heerlijkheid van Jahweh ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was, en de Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof, en zie, de heerlijkheid van Jahweh vervulde het huis.”
(Ezech.43:4,5)

De Heilige Geest en de belofte van herstel

“ Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw ‘midden’ geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw ‘midden’ geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.”
(Ezech.36:25-27)

➤ Wat Ezechiël’ toehoorders verwachtten zal pas vervuld worden *in de voleinding...*

“En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen:
Zie, de woonplaats van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen,
en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God.”
(Openbaring 21:3)

➤ Nergens in het OT is er *voor of na* Ezechiël verwachting v/d ‘inwoning’ van de Geest

➤ Ezechiël ➡ *dubbele aankondiging* ➡ ‘nieuw hart’ + ‘inwoning tempel/volk’

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

Het herstel van de natie omvat een transformatie van het volk

- 26A) Dan zal Ik u een nieuw hart geven
- 26B) en een nieuwe geest in uw 'midden' geven.
- 26C) Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen
- 26D) en u een hart van vlees geven.
- 27A) Ik zal Mijn Geest in uw 'midden' geven.
- 27B) Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt
- 27C) en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

(Ezech.36:26-27)

➤ vers 26 ➡ **'NIEUW LEVEN'** (A) ➡ **stenen hart** (C) ↔ **hart van vlees** (D)

➤ Parallel **'stenen - vlees'** met de besnijdenis van het hart in *Jeremia - Deuteronomium*

"besnijdt u voor Jahweh en doet weg de voorhuid van uw hart,
gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem,..." (Jer.4:4)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

Het herstel van de natie omvat een transformatie van het volk

- 26A) Dan zal Ik u een nieuw hart geven
- 26B) en een nieuwe geest in uw 'midden' geven.
- 26C) Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen
- 26D) en u een hart van vlees geven.
- 27A) Ik zal Mijn Geest in uw 'midden' geven.
- 27B) Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt
- 27C) en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

(Ezech.36:26-27)

➤ vers 26 ➡ 'NIEUW LEVEN' (A) ➡ *stenen hart* (C) ↔ hart van vlees (D)

➤ Parallel 'stenen - vlees' met de besnijdenis van het hart in Jeremia - Deuteronomium

"En Jahweh, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij Jahweh, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft." (Dt.30:6)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

Het herstel van de natie omvat een transformatie van het volk

- 26A) Dan zal Ik u een nieuw hart geven
- 26B) en een nieuwe geest in uw 'midden' geven.
- 26C) Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen
- 26D) en u een hart van vlees geven.
- 27A) Ik zal Mijn Geest in uw 'midden' geven.
- 27B) Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt
- 27C) en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

PARALLELISME

(Ezech.36:26-27)

➤ vers 26b ➡ niet noodzakelijk 'Geest' *maar* 'geest' ➡ houding/ mentaliteit

"Doch omdat bij mijn knecht Kaleb een andere geest geweest is en hij Mij volkomen gevolgd heeft, zal Ik hem naar het land brengen,..." (Numeri 14:24)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de belofte van herstel

Het herstel van de natie omvat een transformatie van het volk

- 26A) Dan zal Ik u een nieuw hart geven
- 26B) en een nieuwe geest in uw 'midden' geven.
- 26C) Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen
- 26D) en u een hart van vlees geven.
- 27A) Ik zal Mijn Geest in uw 'midden' geven.
- 27B) Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt
- 27C) en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

PARALLELISME

(Ezech.36:26-27)

- vers 27 ➡ **INWONING VAN DE GEEST** ➡ **trouwe wandel, gehoorzaamheid & bewaring**
- dubbel werk van de Geest ➡ **wedergeboorte + inwoning van de Geest**
- **Verder stadium** ➡ de woning v/d Geest onder hen kon hun ontrouw niet verhinderen

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



De belofte van de Vader
De gave van de Heilige Geest