

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



Het einde van een tijdsvak:
Het tempelsysteem en zijn leiders

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempel, tempeloverheid en Jezus universele gezag

Tempel - huis kader (2:46) 'dagelijks in de tempel ... aan huis'

Tempel en tempeloverheid (3:1 – 4:22)

Onderbreking: *het ware volk van God en hun leiders* (4:23 – 5:11)

Tempel en tempeloverheid (5:12 - 41)

Tempel - huis kader (5:42) 'elke dag in de tempel en aan huis'

- Jezus is Davids Heer, de Davidische erfgenaam die NU regeert aan Gods rechterhand (1,2)
- Lukas toont ons dat de tempel vervuld & voleindigd is in Jezus ➡ 'schaduwbeeld' vervangen
- Lukas bouwt een argumentatie op ➡ **tempel & tempeloverheid hebben hun tijd gehad**
- Dit blijkt uit de 'vroeg prediking' in Handelingen 3-5 ➡ 'de ontwikkelingen' in 6-7
- De apostelen betonen steeds meer Jezus' gezaghebbende afgevaardigden te zijn

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

'Door de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig in de zuilengang van Salomo en van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen, maar het volk achtte hen hoog; (en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd, menigten zowel van mannen als van vrouwen;) zodat zij zelfs op de straten de zieken naar buiten droegen en op matrassen en bedden legden, opdat, als Petrus kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen viel. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem kwam bijeen en zij brachten zieken en door onreine geesten gekwelden, die allen werden genezen. De hogepriester nu stond op en allen die bij hem waren, dat is de sekte van de sadduceeën, en zij werden vervuld met jaloersheid; en zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. Een engel van de Heer echter opende 's nachts de deuren van de gevangenis, leidde hen naar buiten en zei: Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze levenswoorden.'

(Hd.5:12-20)

- Gemeenschappelijk gebed tot vrijmoedigheid & 'Gods uitgestrekte hand' wordt verhoord!
- Uitgestrekte hand in oordeel (vers 11) & genezing (vers 13) weerhoudt het volk van 'sympathiseren'
- *'Jezus' bediening' wordt verder gezet door de apostelen, tot uitredding van zeer velen...*
- Apostelen negeren de dreiging van het sanhedrin, hun succes leidt opnieuw tot arrestatie

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

'Door de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig in de zuilengang van Salomo en van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen, maar het volk achtte hen hoog; (en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd, menigten zowel van mannen als van vrouwen;) zodat zij zelfs op de straten de zieken naar buiten droegen en op matrassen en bedden legden, opdat, als Petrus kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen viel. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem kwam bijeen en zij brachten zieken en door onreine geesten gekwelden, die allen werden genezen. De hogepriester nu stond op en allen die bij hem waren, dat is de sekte van de sadduceeën, en zij werden vervuld met jaloesheid; en zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. Een engel van de Heer echter opende 's nachts de deuren van de gevangenis, leidde hen naar buiten en zei: Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze levenswoorden.'
(Hd.5:12-20)

- **toenemende vijandigheid** ➡ aanwezige 'apostelen' gevangen gezet ➡ **ZINLOOS...**
- **bedreigingen** ➡ **gevangenneming** ➡ **geselen** ➡ **doodsbedreigingen** (vers 33)
- Handelingen 4-7 ➡ begint met een 'verhoor' en eindigt in een 'lynchpartij'
- Oorzaak van de vijandigheid & agressie ➡ **onmacht, ordinaire afgunst op hun succes**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

'Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij in verlegenheid over hen, wat dit toch zou worden. En er kwam iemand die hun berichtte:

Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en leren het volk.

Toen ging de hoofdman erheen met de dienaars en bracht hen mee, niet met geweld (want zij waren bang voor het volk), opdat zij niet zouden worden gestenigd.

Toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen en zei: Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, en zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen.

Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen' (Hd.5:24-29)

➤ **Het verzet & onmacht van het sanhedrin** ➡ **'de leer van de apostelen'**

'Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze levenswoorden.

Toen zij nu dit hadden gehoord, gingen zij 's morgens vroeg de tempel binnen en leerden.' (vers 20,21)

'Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en leren het volk.' (vers 25)

'Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, ...u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld...' (vers 28)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

'Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij in verlegenheid over hen, wat dit toch zou worden. En er kwam iemand die hun berichtte:

Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en leren het volk.

Toen ging de hoofdman erheen met de dienaars en bracht hen mee, niet met geweld (want zij waren bang voor het volk), opdat zij niet zouden worden gestenigd.

Toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen en zei: Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, en zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen.

Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen'
(Hd.5:24-29)

➤ Het verzet & onmacht van het sanhedrin ➡ 'de leer van de apostelen'

'De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout. Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd om aan Israel bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen.'

(vers 30-32)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

‘Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij in verlegenheid over hen, wat dit toch zou worden. En er kwam iemand die hun berichtte:

Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en leren het volk.

Toen ging de hoofdman erheen met de dienaars en bracht hen mee, niet met geweld (want zij waren bang voor het volk), opdat zij niet zouden worden gestenigd.

Toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen en zei: Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, en zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen.

Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen’ (Hd.5:24-29)

- De aanklacht ➡ ‘minachting van het sanhedrin’ ➡ *Goddelijke tussenkomst??*
- De aanklacht ➡ ‘in diskrediet brengen v/h hof t.a.v. het volk’ ➡ **Opruiing tot wraak**
- waarheidsclaims worden niet overwogen ➡ **bewaren van hun positie & reputatie**
- Petrus’ antwoord ‘illustreert’ het ontstane ‘gezagsconflict’ ➡ **‘stoel van Mozes’**

‘De schriftgeleerden en de farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes.

Alles dan wat zij u ook zeggen, doet en bewaart dat,...’ (Mt.23:2,3)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

‘Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij in verlegenheid over hen, wat dit toch zou worden. En er kwam iemand die hun berichtte:

Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en leren het volk.

Toen ging de hoofdman erheen met de dienaars en bracht hen mee, niet met geweld (want zij waren bang voor het volk), opdat zij niet zouden worden gestenigd.

Toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen en zei: Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, en zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen.

Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen’
(Hd.5:24-29)

- De aanklacht ➡ ‘minachting van het sanhedrin’ ➡ *Goddelijke tussenkomst??*
- De aanklacht ➡ ‘in diskrediet brengen v/h hof t.a.v. het volk’ ➡ **Opruiing tot wraak**
- waarheidsclaims worden niet overwogen ➡ **bewaren van hun positie & reputatie**
- Petrus’ antwoord ‘illustreert’ het ontstane ‘gezagsconflict’ ➡ **‘stoel van Mozes’**

‘...U bent een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes.’ (Jh.9:28)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij in verlegenheid over hen, wat dit toch zou worden. En er kwam iemand die hun berichtte:

Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en leren het volk.

Toen ging de hoofdman erheen met de dienaars en bracht hen mee, niet met geweld (want zij waren bang voor het volk), opdat zij niet zouden worden gestenigd.

Toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen en zei: Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, en zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen.

Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen' (Hd.5:24-29)

- De aanklacht ➡ 'minachting van het sanhedrin' ➡ *Goddelijke tussenkomst??*
- De aanklacht ➡ 'in diskrediet brengen v/h hof t.a.v. het volk' ➡ **Opruiing tot wraak**
- waarheidsclaims worden niet overwogen ➡ **bewaren van hun positie & reputatie**
- **Petrus' antwoord** ➡ De 'God van onze vaders' gehoorzamen die Jezus heeft opgewekt!
- bevestigt waarom zij de stad met hun leer vervullen en het Sanhedrin schuldig achten...

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

'Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij in verlegenheid over hen, wat dit toch zou worden. En er kwam iemand die hun berichtte:

Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en leren het volk.

Toen ging de hoofdman erheen met de dienaars en bracht hen mee, niet met geweld (want zij waren bang voor het volk), opdat zij niet zouden worden gestenigd.

Toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen en zei: Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, en zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen.

Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen' (Hd.5:24-29)

- **De rollen zijn omgedraaid** ➡ **Sanhedrin 'rebelleert' tegen Gods trouw a/h verbond!!**

'De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout. Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd om aan Israel bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen.'

(vers 30-32)

- **Deze geëxecuteerde 'crimineel', vervloekte gehangene** ➡ **Gods verlossing & zegen!**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

'Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij in verlegenheid over hen, wat dit toch zou worden. En er kwam iemand die hun berichtte:

Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en leren het volk.

Toen ging de hoofdman erheen met de dienaars en bracht hen mee, niet met geweld (want zij waren bang voor het volk), opdat zij niet zouden worden gestenigd.

Toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen en zei: Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, en zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen.

Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen' (Hd.5:24-29)

➤ **De rollen zijn omgedraaid ➡ Sanhedrin 'rebelleert' tegen Gods trouw a/h verbond!!**

'De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout. Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd om aan Israel bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen.'

(vers 30-32)

Het 'christengeloof' is de VERVULLING van het Judaïsme/Wet!

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

'Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij in verlegenheid over hen, wat dit toch zou worden. En er kwam iemand die hun berichtte:

Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en leren het volk.

Toen ging de hoofdman erheen met de dienaars en bracht hen mee, niet met geweld (want zij waren bang voor het volk), opdat zij niet zouden worden gestenigd.

Toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen en zei: Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, en zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen.

Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen' (Hd.5:24-29)

➤ **De rollen zijn omgedraaid** ➡ **Sanhedrin 'rebelleert' tegen Gods trouw a/h verbond!!**

'De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout. Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd om aan Israel bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen.'

(vers 30-32)

Welke 'god' dienen zij, indien zij vasthouden aan het 'tempelsysteem'?

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De tempeloverheden staan compleet machteloos...

'Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij in verlegenheid over hen, wat dit toch zou worden. En er kwam iemand die hun berichtte:

Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en leren het volk.

Toen ging de hoofdman erheen met de dienaars en bracht hen mee, niet met geweld (want zij waren bang voor het volk), opdat zij niet zouden worden gestenigd.

Toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen en zei: Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, en zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen.

Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen' (Hd.5:24-29)

➤ **De rollen zijn omgedraaid** ➡ **Sanhedrin 'rebelleert' tegen Gods trouw a/h verbond!!**

'De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout. Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd om aan Israel bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen.'

(vers 30-32)

Begrijpt u nu waarom de stoppen pas echt doorslaan als zij dit horen?

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De matigende invloed van Gamaliel de wetgeleerde

'Toen zij nu dit hoorden, barstten zij uit in woede en zij wilden hen doden.

Er stond echter in de Raad een farizeeër op genaamd Gamaliel, een wetgeleerde, geëerd door het hele volk, en hij beval die mensen een ogenblik buiten te laten staan.

En hij zei tot hen: Mannen van Israel, past u op met deze mensen wat u gaat doen. . . .

En nu zeg ik u: blijft af van deze mensen en laat hen begaan; want als deze raad of dit werk uit mensen is, zal het verbroken worden. Als het echter uit God is, zult u hen niet kunnen verbreken, opdat u niet misschien ook strijders tegen God blijkt te zijn. En zij lieten zich door hem overreden.

En na de apostelen tot zich geroepen te hebben geselden zij hen en bevalen hun niet te spreken in de naam van Jezus; en zij lieten hen los.' (Hd.5:33-40)

- De moorddadige vijandschap tegen het evangelie zal uitmonden in **dood & vervolging**...
- Sadduceeën ↔ farizeeën → de 'christenen' eerder gunstig gezind en discussiegericht
- Gamaliel → 'fatalistische houding' → Jahweh verwacht respons op Zijn activiteit!!
- Uitdagende apostolische leer → vervulling Schriften → werking Gods Geest → **ERNST?**
- Paulus ↔ Gamaliel → sluwe eerder 'neutrale' houding → **REALPOLITIK** (macht bewaren)
- Gamaliel kan dan wel de gemoederen bedaren maar **verhindert** geen oordeel & geseling

Het leiderschap van het gereorganiseerde Israël

‘En zij hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is. In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemopper van de Griekssprekende Joden tegen de Hebreeën, omdat in de dagelijkse bediening hun weduwen over het hoofd werden gezien. De twaalf nu riepen de menigte van de discipelen bijeen en zeiden: Het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen. Ziet nu uit, broeders, naar zeven mannen uit u, met een goed getuigenis, vol van de Geest en van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord bevredigde de hele menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, en Filippus... die zij voor de apostelen stelden; en na gebeden te hebben legden zij hun de handen op. En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof.’ (Hd.5:42- 6:7)

- **‘Evangelizomenoi’** ➡ 1^e maal, wordt nu ‘de sleutelterm’ ➡ **UITEENZETTING, ONDERWIJS**
- **Apostelen** nemen het voortouw tot nu toe, *maar daar komt spoedig verandering in...*
- Na A & S, doet zich nu opnieuw ‘intern’ een *ernstige situatie* voor ➡ **DISCRIMINATIE**
- Omgaan met **‘culturele gevoeligheden’** vereist wijsheid ➡ direct gevolg: **DIVERSITEIT**

Het leiderschap van het gereorganiseerde Israel

'En zij hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is. In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemopper van de Griekssprekende Joden tegen de Hebreeën, omdat in de dagelijkse bediening hun weduwen over het hoofd werden gezien. De twaalf nu riepen de menigte van de discipelen bijeen en zeiden: Het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen. Ziet nu uit, broeders, naar zeven mannen uit u, met een goed getuigenis, vol van de Geest en van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord bevredigde de hele menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, en Filippus... die zij voor de apostelen stelden; en na gebeden te hebben legden zij hun de handen op. En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof.' (Hd.5:42- 6:7)

- 'oude vooroordelen' en 'rancuneuze gevoelens' blijven de gemeenschap niet gespaard...
- Griekssprekenden ↔ Aramees sprekenden → 'ernstige' bedreiging voor de EENHEID
- Diversiteit stelt onderlinge liefde op de proef → geen ruimte voor OPPERVLAKKIGHEID
- Apostelen → **Lukas' voorbeeld van 'wijs' leiderschap met bijhorende prioriteiten**

Het leiderschap van het gereorganiseerde Israël

‘En zij hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is. In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemopper van de Griekssprekende Joden tegen de Hebreëen, omdat in de dagelijkse bediening hun weduwen over het hoofd werden gezien. De twaalf nu riepen de menigte van de discipelen bijeen en zeiden: Het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen. Ziet nu uit, broeders, naar zeven mannen uit u, met een goed getuigenis, vol van de Geest en van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord bevredigde de hele menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, en Filippus... die zij voor de apostelen stelden; en na gebeden te hebben legden zij hun de handen op. En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof.’ (Hd.5:42- 6:7)

- apostelen handelen opnieuw ‘resoluut’ ➡ ‘flexibiliteit’ in leiderschap & organisatie
- apostelen zijn creatief in het bedenken van oplossingen ten behoeve van het evangelie
- de ‘bevredigende oplossing’ ➡ **het evangelie bloeit in een groeiende gemeenschap**
- de ‘harmonieuze levensstijl’ van de nieuwe gemeenschap *trekt menig priester aan...*

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Stefanus de profeet, de tempel en Jezus

'Stefanus nu, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

Er stonden echter sommigen op van hen die waren van de zogenaamde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, van de Alexandrijnen en van die van Cilicie en Asia, en zij redetwisten met Stefanus.

En zij waren niet in staat de wijsheid en de geest waarmee hij sprak te weerstaan.

Toen stookten zij mannen op die zeiden: Wij hebben hem lasterlijke woorden horen spreken tegen Mozes en God. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem af, grepen hem en leidden hem voor de Raad.

En zij brachten valse getuigen voor, die zeiden: Deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet; want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazoreeër deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd.

En toen zij hem aanstaarden, zagen allen die in de Raad zaten, zijn aangezicht als het gezicht van een engel!

(Hd.6:8- 6:15)

- Ondanks zijn opgelegde taak kan Stefanus zich ontwikkelen in zijn **profetische bediening**
- De profeet is onder 'de zijnen' *niet geliefd* en wordt aangeklaagd bij de autoriteiten
- Niet de wonderen & tekenen *provoceren* de 'conservatieve aangespoelden' ➡ **LEER**
- Wellicht voelden de 'Diaspora joden' zich genoodzaakt om hun orthodoxie te bevestigen

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Stefanus de profeet, de tempel en Jezus

'Stefanus nu, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

Er stonden echter sommigen op van hen die waren van de zogenaamde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, van de Alexandrijnen en van die van Cilicië en Asia, en zij redetwisten met Stefanus.

En zij waren niet in staat de wijsheid en de geest waarmee hij sprak te weerstaan.

Toen stookten zij mannen op die zeiden: Wij hebben hem lasterlijke woorden horen spreken tegen Mozes en God. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem af, grepen hem en leidden hem voor de Raad.

En zij brachten valse getuigen voor, die zeiden: Deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet; want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazoreeër deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd.

En toen zij hem aanstaarden, zagen allen die in de Raad zaten, zijn aangezicht als het gezicht van een engel!

(Hd.6:8- 6:15)

- De primaire taak van 'een synagoge' was **onderricht verstrekken** in diverse vormen
- **Stefanus' wijsheid in de Geest** ➡ uitnemende kennis & interpretatie van **de Schriften**
- **'profetische bediening'** ➡ *toepassing* van de Schriften in de 'actuele toestanden'
- **Stefanus** nam afstand van zijn 'roots' ➡ 'absoluut verheven waarden' *te relativieren...*

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Stefanus de profeet, de tempel en Jezus

'Stefanus nu, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

Er stonden echter sommigen op van hen die waren van de zogenaamde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, van de Alexandrijnen en van die van Cilicie en Asia, en zij redetwisten met Stefanus.

En zij waren niet in staat de wijsheid en de geest waarmee hij sprak te weerstaan.

Toen stookten zij mannen op die zeiden: Wij hebben hem lasterlijke woorden horen spreken tegen Mozes en God. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding;

en zij kwamen op hem af, grepen hem en leidden hem voor de Raad.

En zij brachten valse getuigen voor, die zeiden: Deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet; want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazoreeër deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd.

En toen zij hem aanstaarden, zagen allen die in de Raad zaten, zijn aangezicht als het gezicht van een engel!

(Hd.6:8- 6:15)

- De manier waarop hij tegen de Wet van Mozes en de tempel aankijkt is aanstootgevend
- Valse getuigen ➡ **verdraaide woorden, verkeerde voorstelling v/d feiten, overdrijving**
- Dramatische wending ➡ tegenstanders slagen in het wijzigen v/d 'publieke opinie'

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Stefanus de profeet, de tempel en Jezus

'Stefanus nu, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

Er stonden echter sommigen op van hen die waren van de zogenaamde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, van de Alexandrijnen en van die van Cilicie en Asia, en zij redetwisten met Stefanus.

En zij waren niet in staat de wijsheid en de geest waarmee hij sprak te weerstaan.

Toen stookten zij mannen op die zeiden: Wij hebben hem lasterlijke woorden horen spreken tegen Mozes en God. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem af, grepen hem en leidden hem voor de Raad.

En zij brachten valse getuigen voor, die zeiden: Deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet; want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazoreeër deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd.

En toen zij hem aanstaarden, zagen allen die in de Raad zaten, zijn aangezicht als het gezicht van een engel!

(Hd.6:8- 6:15)

➤ **De beschuldiging** ➡ 'lasterlijke woorden horen spreken tegen Mozes en God!' ➡ ➡ ➡

'Deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet'
'want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazoreeër
deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd.'

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



Het einde van een tijdsvak:
Het tempelsysteem en zijn leiders